

KERKBLAD



27e jaargang nr. 10, juli/augustus 2020

Zomerbuien in de uiterwaard

*Rollende donder vergezelt luid dreunend
felle flits, keer op keer bliksemschicht,
striemende regen uit donkere wolken
verft in tal van tinten grauwen grijs.
Een indrukwekkend mooi gezicht.*

*Hagelstenen, roffelende regen, woeste wind,
bloemen, struiken, bomen die uiteen slaan,
gewassen, geknipt, opgefrist opgestaan,
zijn verbluffend snel terug in model.
Een verbazingwekkend mooi gezicht.*

*Als bruggen uitgespannen regenbogen,
bovenmenselijk hemelgewelfgebouw,
zon jaagt alle wolken op de vlucht,
water, lucht wordt weer blauw.
Een ontzagwekkend mooi gezicht.*

*In en tussen lage en hoge dijken gelegen gebied
aan rivieren die traag door ons laagland gaan,
biedt ongetelde, ongeweten verrassingen,
van ongekende, buitenaardse waarde.
Een vreugde wekkend mooi gezicht.*

*De uiterwaard is uiteraard
van uitermate grote schoonheid,
als waardevol stil dankgebed welt
watervloed en stroom stromend omhoog.
Een kostbaar kunstwerk, dat mooi gezicht.*

Angela Walraven





Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Oostvoorne

De kerkdiensten beginnen om 09.30 uur en worden gehouden in de Dorpskerk.

Zondag 28 juni

2e zondag van de zomer (groen)
Ds. R. van Selm
Collecte: Diaconie/kaarsen, Kerk, Pastoraat

Zondag 5 juli

3e zondag van de zomer (groen)
Ds. R. van Selm
Collecte: Diaconie, Kerk, Binnenlands Diaconaat KiA

Zondag 12 juli

4e zondag van de zomer (groen)
Ds. R. van Selm
Collecte: Diaconie/quotum, Kerk, Pastoraat

Zondag 19 juli

5e zondag van de zomer (groen)
Ds. R. van Selm
Collecte: Diaconie, Kerk, Pastoraat

Zondag 26 juli

6e zondag van de zomer (groen)
Ds. J. Wilschut, Rockanje
Collecte: Diaconie, Kerk, Pastoraat

Zondag 2 augustus

7e zondag van de zomer (groen)
Ds. A. Endevelde, Bredevoort
Collecte: Diaconie, Kerk, Pastoraat

Zondag 9 augustus

8e zondag van de zomer (groen)
Mevr. A. Klavers, Spijkenisse
Collecte: Diaconie, Kerk, Pastoraat

Zondag 16 augustus

9e zondag van de zomer (groen)
Ds. H. Perfors, Brielle
Collecte: Diaconie, Kerk, Zending KiA

Voorbeden

Wilt u dat iemand in de voorbeden genoemd wordt? Laat dat dan weten aan één van de kerkenraadsleden. Of kom voor de dienst even naar de kerkenraadskamer om uw verzoek door te geven aan de dienstdoende predikant.



***"Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben."* (Joh. 13: 34)**



Zou de kerk zich niet eigenlijk ook duidelijk moeten uitspreken tegen racisme, vroeg iemand. Het blijft zo stil op dat gebied. Nergens een christelijk protest tegen uitsluiting en discriminatie. Terwijl, het zou toch eigenlijk onze roeping moeten zijn om er wat van te zeggen. Misschien wel mee te demonstreren. Of niet?

Een terechte vraag, vond ik. Ja, als ergens de gelijkheid en gelijkwaardigheid zou moeten worden nageleefd en nagestreefd, dan is het in de kerk. Huidskleur, sekse en seksuele geaardheid, leeftijd, succes, het zijn allemaal factoren die in de kerk wegvallen als het gaat om die ene opdracht: zoals God ons liefheeft, zó zijn wij geroepen elkaar lief te hebben. Zonder aanzien des persoons, royaal en onvoorwaardelijk. Ik weet best dat dat een droom is die nog niet helemaal is uitgekomen. Maar wat we doen is de droom herhalen, en blijven dromen, en af en toe werkelijkheid zien worden. Dat is wat we wél doen.

Past daar een felle proteststem bij, tegen het onrecht dat zich voordoet? En namens wie spreken we dan? Namens de kerk, of op persoonlijke titel? Het rijke en tegelijk ook het lastige van het protestantisme is dat er geen centrale autoriteit bestaat, namens welke gezaghebbende uitspraken gedaan worden over bijvoorbeeld homoseksualiteit of de vrouw in het ambt (om maar eens wat hete hangijzers te noemen). Het lastige is ook dat de grens tussen een geloofsuitspraak en een politieke soms nauwelijks te trekken is. Denk maar aan het kerkasiel van een paar jaar geleden, waarbij vooral die grens tot verhitte interne debatten leidde. Ik deed overigens destijds ook mee aan die maandenlange kerkdienst-marathon.



Nu ja. Zomaar wat gedachten die aanhaken bij de actualiteit van deze dagen. Ik zou zeggen dat we als gelovigen te allen tijde, waar en wanneer dan ook, geroepen zijn om onze stem te laten horen daar waar de liefde niet geleefd wordt. Dat is in de kern van de zaak een loodzware roeping, waar we naar mijn mening massaal in te kort schieten. Dat klinkt radicaal en zo bedoel ik het ook, daarbij mezelf niet sparend. Elke situatie van achterstand of achterstelling waar we mee geconfronteerd worden, elke persoon die op grond van wat dan ook wordt uitgesloten of geminacht, zou op ons moeten kunnen rekenen. Op onze bescherming, en op ons protest. Op grond van de liefde, waaruit we zelf bescherming en genade putten. Ik denk dat deze radicale liefde is als een spier, die we kunnen trainen. Als individu, en als groep. En mijn ideale kerk is de fitnessruimte waar we oefeningen doen die onze geestelijke houding van liefhebben ontwikkelen en versterken. Zodat we niet alleen de droom hebben, maar ook de moed om hem uit te dragen.

Ds. Marijke van Selm

De mens verandert het Woord niet,
het Woord verandert de mens!



Evangelie
Dineiners



Bond de Kerkdiensten

Nieuws van de kinderkerk

De kerken zijn al een tijd dicht (op het moment dat u dit leest, zijn ze alweer een beetje open). En hoewel langzaam alles weer op gang komt en de kinderen ook weer naar school mogen, weten we dat er mensen zijn die er niet zo makkelijk op uit kunnen (of mogen).

Daarom zijn de kinderen van de kinderkerk weer thuis aan de slag gegaan. Op zondag 3 mei zorgden ze er voor dat er 3 prachtige bossen zelfgemaakte bloemen in de kerk stonden. Na de dienst heeft ds. Marijke de bloemen bij de mensen in de Jacobahof gebracht.

Op zondag 1 juni hebben de kinderen weer getekend. Misschien heeft u de tekeningen tijdens de onlinedienst gezien. Dit keer waren de tekeningen bestemd voor de mensen die wonen in het Agathahuis. Ook zij konden hun terrein niet af en daarom leek het ons een goed idee om met tekeningen te laten weten dat we aan ze denken.



Bond de Kerkdiensten

Tienerkerk

In het seizoen 2019-2020 is de Tienerkerk vijf maal bij elkaar geweest. Een vaste groep van ca. 10-12 tieners bezoekt de Tienerkerk trouw. We hebben steeds zinvolle en vrolijke gesprekken met elkaar.

Via de zondagsbrief hebben we u op de hoogte gehouden van de onderwerpen die op de agenda stonden. Deze onderwerpen worden voorbereid met behulp van informatie van de PKN, die speciaal voor tieners wordt aangereikt.

We hopen komend seizoen de maandelijkse tienerkerkdiensten weer op te kunnen pakken. Een tienerdienst bevat, net als een 'gewone' kerkdienst, een aantal vaste elementen. Eén van de vaste onderdelen is de collecte. De tieners hebben het afgelopen seizoen gekozen om te collecteren voor het Wereld Natuur Fonds. Samen hebben ze € 66,32 gespaard. De Diaconie vulde dit bedrag aan tot € 150,-. Een mooi bedrag, dat aan het goede doel is overgemaakt.

Annette Maassen en Liesanne de Rijke

**ALS JE OVER
HET WATER WILT
LOPEN, MOET JE
WEL EERST UIT
DE BOOT STAPPEN**



WWW.VISJEPOSTERS.NL

**ALS JE DENKT DAT
JE GELOOF PERFECT
IS, PROBEER DAN
EENS OP HET
WATER TE LOPEN**



WWW.VISJEPOSTERS.NL

**WILLEN ALLE VOGELTJES
ZICH EVEN VERZAMELEN
VOOR EEN CONCERT
BIJ HET VERPLEEGHUIS**

Loeje



Bond de Kerkdiensten

Aanmelden bijwonen kerkdiensten is noodzakelijk

Om de controle te houden over het aantal mensen wat naar de kerk komt en dus het aantal mensen wat we binnen in de kerk een plaats kunnen geven is er een aanmeld-systeem in het leven roepen.

We mogen voorlopig immers niet meer mensen toelaten dan de genoemde 30 personen. Daarnaast willen we voorkomen dat we bij de deur mensen moeten teleurstellen, omdat we de toegang moeten weigeren omdat de kerk 'vol' is.

Vanaf 1 juli kunnen er meer mensen worden toegelaten. Hoeveel er in de Dorpskerk kunnen met inachtneming van de regels is nog niet bekend die informatie volgt nog.

Aanmelding gaat via ds. Marijke van Selm of via scriba Jan Herlaar.

Aanmelden liefst per e-mail:

Ds. Marijke van Selm: predikant@kerkoostvoorne.nl

Jan Herlaar: aanmelden@kerkoostvoorne.nl

Of telefonisch: kijk voor de nummers in het kerkblad of bij contactgegevens op de site.

Belangrijk bij het aanmelden om door te geven:

naam / adres / telefoonnummer / aantal personen /

kind voor de kindercrèche

Als er meer aanmeldingen zijn dan de toegestane zitplaatsen worden de mensen die zich het laatst hebben aangemeld op de lijst gezet voor de dienst van de week daarop. Iedereen die zich aanmeldt krijgt een antwoord dus u weet tijdig of u een gereserveerde plek in de kerk heeft of dat we u willen uitnodigen voor de week daarna.

De informatie is ook te vinden op onze website: www.kerkoostvoorne.nl

Alleen aanmelden indien u of uw eventuele huisgenoten:

- geen symptomen heeft als koorts, hoesten en niezen die ook maar enigszins kunnen wijzen een mogelijke besmetting met corona
- de afgelopen 2 weken geen contact gehad heeft met mensen die met corona besmet waren.

Twijfelt u BLIJF THUIS!!

Krijgt u klachten na uw aanmelding **Geef het door en blijf thuis!!**



Uit de pastorie

We hebben intussen allemaal ons eigen verhaal over deze coronatijd. Sommige verhalen vallen mee, andere tegen. De gedwongen rust is voor velen zwaar en steeds zwaarder naarmate de tijd verstrijkt, maar tegelijkertijd wordt hij door veel anderen ook als een weldaad ervaren. En hoewel we ook de zorgen en het verdriet rondom onze gemeente gekend hebben, zijn we gespaard gebleven voor grote verliezen, zoals in de gemeente van mijn collega Leendert Jan Lingen uit Middelharnis, waar ik recent op bezoek was. Vijftig gemeenteleden werden ziek door corona, sommigen ernstig, vijf overleden. Dat heeft een ongelooflijke impact op de gemeente, en op de predikant.

Wat ik ook begreep, tijdens die bijeenkomst met collega-predikanten in Middelharnis, dat het voor een gemeente niet vanzelfsprekend is dat de verbondenheid blijft tijdens zo'n crisisperiode. Het hangt van allerlei factoren af. We doen ons best, als voorgangers - maar we doen het niet alléén. Cruciaal is de onderlinge inzet en zichtbaarheid. Wat dat betreft denk ik dat we het hier in Oostvoorne lang niet slecht doen. Het kan altijd beter, er zijn ook nu mensen teleurgesteld of onzichtbaar gebleven, waar dat niet had moeten gebeuren. Maar er is ook veel, en onverwachts, moois gebeurd, waar zegen op rust. Ontmoetingen, gesprekken, geplande en toevallige, de saamhorigheid en het besef hoe belangrijk de rol van de kerk eigenlijk is. En wat mij betreft is er ook dit: door het wegvallen van zoveel structuren, werden en worden we gedwongen om creatief na te denken over de invulling van niet alleen de diensten, maar over nagenoeg alles, van pastoraat tot kinderkerk. Want als je helemaal opnieuw vanuit een nulpunt moet nadenken, bieden beperkingen soms zomaar ongekende mogelijkheden.

Een voorbeeld is de kerkdienst van 14 juni, waarvoor we speciaal de gezinnen hadden uitgenodigd, tot maximaal 30 personen. En als we die dan bij elkaar hebben, laten we er dan wat speciaals van maken, dachten we in de voorbereiding. Nu, dat lukte. Het vrolijke resultaat is nog terug te zien op onze site. De volgende vraag is nu: waarom niet voorlopig (of voortaan zelfs) elke paar weken zo'n speciale gezinsdienst, en dan ook echt uitpakken met een creatieve verbeelding van een Bijbelverhaal? En dat is nog maar



Pastoraal Nieuws

één van de kansen die alsmaar voorbijkomen. We kunnen ze niet allemaal grijpen. En het is niet alleen maar feest, dat begrijp ik heel goed - voor de ouderen is het zo verdrietig dat hun vertrouwde kerkdienst nog veel langer op zich laat wachten dan we allemaal gehoopt hadden. Maar dat we ongedacht ook veel moois beleven en nog kunnen beleven, ook dat is waar. Dat is goed voor ons allemaal. Voor de kerk. Voor het geloof. En voor God. Want daar is het allemaal om begonnen.

Ds. Marijke van Selm

De scriba stopt ermee

Half juni en normaliter een periode waarin je je heerlijk kan verheugen op die heerlijke vakantie naar helaas dit jaar gaat dat net iets anders. Wat ook niet doorgaat is het bijwonen van de wedstrijd Nederland - Oekraïne samen met mijn jongste zoon. Uitstel naar 2021: hopelijk kunnen we ons daar dan weer wel op verheugen. En al die theaterbezoeken en concerten die nu even niet door kunnen gaan

Toch lijkt langzaam maar zeker het gewone leven weer terug te keren hoewel ... gewoon, het is toch wel heel veel met de rem erop. Afgelopen week met een heerlijke dag fietsen een terrasje gepakt ergens op de Veluwe. De wijze waarop we werden ontvangen, zou een jaar geleden een goede reden geweest zijn om onmiddellijk om te keren en verder te rijden, maar dit keer moesten we eigenlijk al blij zijn dat het weer mogelijk was iets lekkers te nemen op een terrasje. Het kwam blijkbaar niet van twee kanten dat gevoel, maar toch hebben we er wel van genoten ... het kan weer!

Wat ook weer kan was een 'gewone' kerkenraadsvergadering. Jawel, in een consistorie die helemaal ingericht was op die beruchte afstand van 1,5 meter. Maar we konden elkaar weer in de ogen kijken en dat was echt fijn! En de diensten voor maximaal 30 mensen zijn inmiddels begonnen en binnenkort kunnen we hopelijk met net iets meer mensen kerkdiensten houden. We houden daarbij uiteraard rekening met de richtlijnen en hopen toch een ontspannen en fijne sfeer te creëren, hoewel dat zonder gemeentezang wel weer heel lastig is. Daar wordt wel alles aan gedaan



zoals u al heeft gemerkt en we hopen dat er binnenkort uitsluitel komt over het vermeende risico op besmetting bij gemeentezang. Deelname aan de diensten kan voorlopig ook alleen maar via aanmelden. Iets verderop in dit kerkblad staat hoe u dat kunt doen.

Er is een **gebruiksplan PGO Dorpskerk** opgesteld waarin aangegeven staat hoe wij omgaan met het gebruik van ons kerkgebouw, hoe wij de diensten organiseren en daarbij de RIVM richtlijnen hanteren. Dit plan is door de PKN aan de gemeenten aangeboden en kan per gemeente worden ingevuld en toegepast. Daarbij heeft de kerkenraad van de des-betreffende gemeente de eindverantwoording voor het plan en de toepassing daarvan.

In het kort wat zaken uit het gebruiksplan:

- Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
- Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
- Geen toegang als niet van tevoren gereserveerd is
- Volg de aangewezen looproutes.
- Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan.
- Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.
- Geen ontmoeting en consumptie na afloop.
- Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken. Het uitgebreide plan vindt u op onze website.

Diensten volgen via internet is iets wat door alle maatregelen uit de afgelopen maanden in een stroomversnelling is gekomen. Hadden we eerst alleen de mogelijkheid via de kerktelefoon of via kerkomroep.nl de diensten mee te luisteren, al enige tijd is het ook mogelijk de diensten te kunnen zien of terug te kijken. Het blijkt een waardevolle aanvulling en is in de afgelopen maanden zeker een goed alternatief gebleken waar veel waardering voor is. Daarom is er besloten een camera aan te schaffen, iets wat in de komende tijd wordt gerealiseerd.

De kerkelijk werker waar we naar op zoek zijn is in een beslissende fase gekomen. Hopelijk kunnen we daar binnenkort echt nieuws over brengen



Pastoraal Nieuws

maar nu kan ik daar helaas nog niet echt iets over melden.

En om te eindigen waar ik mee begon de scriba stopt ermee, in elk geval met het schrijven van dit stukje voor het kerkblad. De rest zien we nog wel.

Iedereen een heel fijne zomer (vakantie?) toegewenst, waar maakt allemaal niet uit. Na alle beperkingen moeten we de vrijheid vieren waar dat is, maakt niet uit als we er maar weer van kunnen genieten!

Met een vriendelijke groet,
Jan Herlaar (scriba)

Wat zingen met je doet

Een van de cantorijleden was ernstig ziek. Doordat hij morfine nodig had, was hij niet altijd meer helder van geest. Zingen was er niet meer bij en dat was toch altijd zijn lust en zijn leven geweest. Door de coronamaatregelen was nu onmogelijk om met de cantorij voor hem te gaan zingen. Wat te doen? Hoe hem een, misschien wel laatste, muzikale groet te brengen, als een ode aan zijn liefde voor en toewijding aan de muziek? Er werd een plan gesmeed.

Op een donderdagmiddag kwam een zestal cantorijleden met de cantrix samen bij zijn in de duinen gelegen huis. De zieke lag in bed voor de open tuindeuren. Plotseling hoorde hij in de verte een blokfluit, die de melodie van "Abide with me" (*Blijf mij nabij*) speelde. Dat lied had hij zelf bij de cantorij aangedragen en hij had het nog gezongen in de gedachtenisdienst. Het mysterieuze geluid kwam steeds dichterbij en er klonken voetstappen op het grind. Achter de cantrix aan kwamen een voor een de anderen in zijn gezichtsveld. Er verscheen een grote glimlach op zijn gezicht. Na een eenstemmig begin klonken de laatste twee coupletten van het lied vierstemmig waarbij ook de fluit een stem voor haar rekening nam. Na enige tijd begon zijn hand voorzichtig te bewegen, hij dirigeerde zachtjes mee en op zeker moment zei hij zelfs, naar verluidt met een knip-oog naar de cantrix : "*Kijken, jullie moeten beter kijken!*" Dat roept zij de cantorij tijdens repetities namelijk ook voortdurend toe. Al zingend en fluitend groette iedereen hem nog eenmaal ten afscheid en zo vertrok men weer, een voor een lopend over het tuinpad. Het was niet makkelijk



Pastoraal Nieuws

voor de zangers, buiten zingen is altijd lastig en met een brok in de keel nog veel meer, maar wat een bijzondere gebeurtenis was dit.

De cantorij heeft al maandenlang niet meer als geheel kunnen zingen, maar de verbondenheid met elkaar is sterk. Dat is wat muziek vermag, dat is wat samen zingen met mensen doet, zoals neuropsycholoog Erik Scherder ook al eens voor de televisie heeft uitgelegd. Hetzelfde geldt voor de gemeentezang in de kerkdiensten. Want zingen is samen tempo houden, samen ademen, samen de tekst beleven en dat werkt enorm verbindend. Je zingt je de woorden als het ware te binnen. Wie heeft er tijdens een dienst niet af en toe een moment waarin, onverwacht, de tranen in je stem kruipen en je even niet verder kunt zingen? Dan word je opgetild door de stemmen die doorzingen en, vrij naar Sytze de Vries, het lied op andere lippen draagt je er dan doorheen. Op het moment van schrijven hebben we al maanden van internetdiensten achter de rug. De minicantorij verving vaak de gemeentezang in deze tijd en we hopen toch iets van het gemis goedgemaakt te hebben. Nu gaan de kerkdiensten weer beginnen met maar maximaal 30 mensen en zonder zingen. We blijven hopen op betere tijden want wat kijken we uit naar het moment dat we weer écht kunnen zingen in de kerk, als gemeente en écht samen!

Irene Oskam

Diakonaal Nieuws

Het Avondmaalsproject voor 2020 is de Justitiële Inrichting de Hartelborgt in Spijkenisse

Pastor Martijn Kurstjens - RK Geestelijke Verzorger in de Hartelborgt - stuurde eind mei 2020 een berichtje over hoe het nu gaat met de jeugdigen. Helaas is begin juni gebleken dat een aantal begeleiders besmet zijn met het Coronavirus. In de Hartelborgt zijn nu maatregelen getroffen om te voorkomen dat de jeugdigen niet besmet worden. Toch willen wij u het bericht van Pastor Martijn Kurstjens niet onthouden.



Diakonaal Nieuws

Berichtje uit de Hartelborgt

*Zoals overal in de maatschappij houdt het Covid-19 virus ook de gemoe-
deren bezig hier in de inrichting. Gelukkig houden we het virus, door alle
goede maatregelen die er getroffen zijn, buiten de deur. Met de jeugdigen
gaat het dan ook nog goed. In het begin waren de jeugdigen veel bezig
met het virus; wat zou het betekenen en wat zouden zij gaan merken van
de maatregelen.*

*Maar na al deze maanden merk ik dat de jeugdigen zich erbij hebben
neergelegd: Het is nu eenmaal zo. In de verschillende gesprekken die ik
met hen heb (en die gelukkig nog mogen doorgaan) komt het virus eigen-
lijk steeds minder ter sprake.*

*Net voor Pasen hebben we de nieuwe paaskaars mogen ontvangen van
een van de kerken rondom de Hartelborgt. Ondanks dat we de kaars niet
officieel tijdens een viering konden aansteken, heb ik met verschillende
jeugdigen er toch een kort mooi gebedsmoment van gemaakt. Voor veel
jeugdigen is het toch weer een bijzonder moment als we even samen
mogen bidden en als we Gods zegen mogen vragen. Zelfs wanneer ik het
afsluitende gebed een keer vergat werd ik door de jeugdigen er aan
herinnerd dat ze niet naar de leef-afdeling konden gaan zonder te bidden.
Ook de verschillende tekeningen die we hebben mogen ontvangen zijn in
goede aarde gevallen bij de jeugdigen. Nog heel erg bedankt daarvoor!!
Zo voelden ze dat er aan hen gedacht werd. Heel bijzonder in ieder geval.
We gaan met goede moed verder!!*

Namens de jeugdigen: heel erg bedankt voor jullie gebed!

Informatie over de speciale collectes

Op **zondag 28 juni** is de diaconiecollecte bestemd voor de aanschaf van kaarsen. Naast de Paaskaars branden er elke dienst kaarsen in het liturgisch centrum. Ook is er elke dienst gelegenheid om zelf een kaars aan te steken. Van de restanten van de gebruikte kaarsen worden in Rockanje weer nieuwe kaarsen gemaakt. U kunt deze zelf gemaakte kaarsen kopen in de Welkomkerk in Rockanje. De opbrengst van deze verkoop gaat naar Kinderen in de Knel.

Voor de aanschaf van nieuwe kaarsen vragen wij uw bijdrage.

5 Juli collecteren we voor het Binnenlandse Diaconie. Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de negen kinderen



Diakonaal Nieuws

in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er twee per klas! Dat moet anders. Kerk in Actie ondersteunt met deze collecte het initiatief om vakantietasjes te vullen met leuke zomerspulletjes, zodat kinderen de lange zomervakantie door kunnen komen.

Van **12 juli t/m 9 augustus** zijn er geen speciale collectes, maar collecteren we elke week voor de diaconie, kerk en het pastoraat. Uiteraard hopen we dat u ook aan deze doelen denkt.

Op **16 augustus** is de zendingscollecte voor Rwanda - **Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening**. De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betreft jongeren actief bij het gemeentelieven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken.

De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven.

Bedragen overgemaakt op rekening Diaconie in mei

Doel	Bedrag
Diaconaal Havenproject (Samen 010)	€ 20,00
Voedselbank	€ 36,67
Noodhulp Boko Haram (KiA)	€ 218,44
Jeugdwerk JOP	€ 23,11
Werelddiaconaat Oeganda (KiA)	€ 55,11
Pinksterzending (KiA)	€ 65,11
Hartelborgt	€ 3,33
Diaconie	€ 183,89
Kerk	€ 322,67
Pastoraat	€ 211,67
Totaalopbrengst mei	€ 1.140,00



De kerkteléfono

Bent u niet in staat om de kerkdiensten bij te wonen en wilt u gebruik maken van de kerkteléfono, neem dan contact op met één van de diakenen.

Een KerkWebRadio kan op korte termijn bij u aangesloten worden.

Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of cartridge

Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje (zonder batterij), lege inktcartridge of toner, ansicht- en geboortekaarten, postzegels, telefoonkaarten, brillen, gehoorapparaten (zonder batterij) en oud geld in te leveren in de kerk. Inleverpunt is de "houten brievenbus" achter in de kerk. In 2018 is erlandelijk gezien € 28.969,- bij elkaar gebracht!

Wat kunt u nog meer doen?

- Vraag op uw werk, school of vereniging om de lege cartridges en toners te verzamelen.
- Knip postzegels ruim van de envelop.
Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
- Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier.
- Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan even contact op met een van de diakenen of Janneke Eggink, tel. nr. 0181-484664.

Kijk op www.kerkinactie/ inzamelingsacties en kijk eens op www.facebook.com/inzamelingsactieskerkinactie.

**kerk
in actie**



DE Zegeltjes sparen voor de Voedselbank Brielle

Beste mensen,

Misschien heeft u de rode doos al zien staan, rechts als u de kerkzaal binnenkomt. *We gaan sparen voor pakken koffie voor de voedselbank Brielle.*

Heeft u zegeltjes van de koffie of thee die u zelf niet gebruikt dan kunt u nu mee gaan sparen met deze actie.

Van harte bij u aanbevolen!

Alvast hartelijk bedankt namens de diaconie en het pastoraat!



Liesbeth van Wijnen

Collectebonnen

Voor het verkrijgen van collectebonnen zijn er nu 2 mogelijkheden:

1. Bestellen en bezorgd krijgen.

Bonnen kunt u bestellen door storting van het juiste bedrag op rekening nr: NL11 INGB 0000 1786 90 t.n.v. Protestantse Gemeente Oostvoorne. Naast uw naam in het vak 'mededelingen' van uw overschrijving ook s.v.p. uw adres opgeven en het aantal en de gewenste waarden van de bonnen.

De bonnen worden dan bij u thuis bezorgd. Houdt u er rekening mee dat het minimaal 4 weken duurt voor u de collectebonnen ontvangt.

2. Afhalen tegen contante betaling.

Omdat het vaak wat langer duurt als u de collectebonnen bestelt, kunt u deze ook ophalen tegen contante betaling.

U kunt terecht bij Johan Griffioen (tel. 06 - 224 216 05) en Els van Teijlingen (tel. 06 - 519 036 61), Patrijzenlaan 340.

Voedselbank Spijkenisse tel. 0187 632932
e-mail: ancobonninga@voedselbankspijkenisse.nl
www.voedselbankspijkenisse.nl



Diakonaal Nieuws

College van Diakenen - Jaarrekening 2019

Verkort overzicht

	Begroting 2019	Rekening 2019	Rekening 2018
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	6.000	4.401	4.490
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	260	107	114
Opbrengsten levend geld	6.400	6.751	7.523
Door te zenden collecten en giften	5.100	8.197	7.578
Totaal baten A	17.760	19.456	19.705
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	1.050	835	763
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	1.510	2.894	1.324
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	1.315	1.175	1.316
Kosten beheer, administratie en archief	952	895	930
Rentelasten/bankkosten	400	352	355
Diakonaal werk plaatselijk	500	500	500
Diakonaal werk regionaal/landelijk	2.475	3.148	817
Diakonaal werk wereldwijd	2.250	-	-
Afdrachten door te zenden collecten en giften	7.308	9.398	15.364
Totaal lasten A	17.760	19.197	21.369
Operationeel resultaat (A)	0	259	-1.664
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	75.154	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	75.154	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	0	75.413	-1.664



Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	0	75.413	-1.664

Korte beschouwing jaarrekening diaconie 2019

Rentebaten: de rente opbrengsten daalden in het boekjaar 2019 verder ten opzichte van 2018.

Bijdragen levend geld: de bijdragen levend geld zijn in 2019 per saldo ten opzichte van 2018 gedaald met € 772,00. Met name de post (vrijwillige) bijdragen en de "overige bijdragen" lagen hieraan ten grondslag. De post "collecten uit kerkdiensten" liet daartegenover een stijging zien van € 530. Diaconale landelijke en wereldwijde doorzendcollecten: per saldo zijn de landelijke en wereldwijde collecten ter doorzending in het boekjaar 2019 ten opzichte van het jaar 2018 met totaal € 2.298,00 gedaald.

Kosten kerkdiensten en overige kerkelijke activiteiten: de overige kosten kerkdiensten en catechese lieten in 2019 een totaal aan kosten zien van € 1.938.

Het boekjaar 2019 werd afgesloten met een voordelig resultaat van € 259,-

College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2019

3.2 Staat van baten en lasten over 2019

	Begroting 2019	Rekening 2019	Rekening 2018
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	77.000	85.150	79.937
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	37.200	42.520	42.813
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	30.000	29.400	24.360
Opbrengsten levend geld	75.000	90.078	90.026
Totaal baten A	219.200	247.148	237.136



Diakonaal Nieuws

Uitgaven en Kosten

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	31.500	102.358	46.163
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	10.000	34.319	11.682
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	-	3.659	1.794
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	89.000	90.310	97.151
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	5.000	9.096	12.077
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	11.500	12.319	9.498
Salarissen en vergoedingen	41.500	40.162	39.711
Kosten beheer, administratie en archief	10.700	14.448	9.182
Rentelasten/bankkosten	7.000	8.849	8.308
Afdrachten door te zenden collecten en giften	-	-	-471
Totaal lasten A	206.200	315.520	235.095
Operationeel resultaat (A)	13.000	-68.372	2.041
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	592.801	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	592.801	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	13.000	524.429	2.041
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	0	2.298
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	1.848	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-569.350	-2.511
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-1.416	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/fondsen (C)	-	-568.918	-213
Resultaat naar Algemene reserve (D)	13.000	-44.490	1.828



Toelichting bij de jaarrekening 2019

Zoals u kunt zien hebben we de baten voorzichtig begroot. Neem daarbij in acht dat de begroting is opgesteld in sept/okt. 2018.

We waren vacant, wanneer er een nieuwe predikant zou komen, was toen nog volledig onbekend. Het is beter om de werkelijke cijfers van 2019 te vergelijken met die van 2018, voor de posten die sterk afwijken deze toelichting.

De hogere opbrengst van de onroerende zaken komt voornamelijk doordat vanaf juli de pastorie weer wordt bewoond.

We ontvingen van "het Vervolg" een hoger bedrag wat al in 2018 was toegezegd.

Gelukkig is de opbrengst van het levend geld niet afgenomen t.o.v. 2018.

De kosten van de kerkelijke gebouwen zijn voor een groot deel de verbouwing / verbetering van de pastorie.

Voor de niet kerkelijke eigendommen bestaan de extra kosten uit circa € 10.900,- voor de vervanging van de achtergevel van Kerkplein 12 en circa € 2.900,- voor het gedeeltelijk vernieuwen van de vloer van de school aan de Van der Meerweg.

In de post van € 3.659,- is begrepen € 2.937,- als afschrijving voor de overkapping van Kerkplein 12.

Van de € 14.448,- moet eigenlijk voor de vergelijking de opbrengsten van het kerkblad ad € 3410,- worden afgetrokken, deze zijn begrepen onder de baten bij opbrengst levend geld.

De kosten zijn dus € 68.372,- hoger dan de opbrengsten.

Dit negatieve saldo wordt iets minder negatief door de incidentele baten van € 592.801,-.

Dit bedrag bestaat uit 2 werkelijk ontvangen bedragen vanwege erfenissen tezamen € 15.742,-

Als 2e post een bedrag van € 7.709,- dit is een correctie van de "sociale verplichtingen" die al jaren ten onrechte als schuld waren opgenomen.

Als "papieren winst" 2 bedragen: € 128.612,- vanwege koersstijgingen



Diakonaal Nieuws

van de beleggingen en € 440.738,- als herwaardering van de onroerende zaken (de gebouwen worden opgenomen voor de WOZ-waarde).

Het grootste deel van dit bedrag te weten € 372.738,- is ontstaan door herwaardering van de pachtgronden. Al jaren worden deze gronden gewaardeerd voor € 1,- per m².

De PKN eist nu dat als waarde moet worden opgegeven, de waarde volgens de richtlijnen van de belastingdienst.

De mutaties in de bestemmingsreserve ontstaan voor het grote bedrag uit de herwaarderingen, als hierboven genoemd. De kleine bedragen zijn vanuit het verjaardagfonds.

Per saldo wordt uit de algemene reserve onttrokken € 44.490,-

Allerhande Kerkelijk Nieuws

Help je ook mee aan de openstelling van de Dorpskerk?..... Leuk!!

Vanaf het begin van de Corona-tijd tot begin mei is de kerk open geweest om een kaarsje te branden, in stilte te zitten of te bidden. Tijdens deze periode werd regelmatig de vraag gesteld waarom de kerk niet vaker open is voor bezoekers. We zijn nu aan het kijken of het weer te realiseren is om de deuren van kerk in het zomerseizoen op zaterdagmiddag een aantal uren open te stellen. Heb je tijd en zin om ook mee te gaan draaien als de kerk open is, heel graag.

De afgelopen tijd kwamen altijd wel wat mensen even kijken, een kaars



Allerhande Kerkelijk Nieuws

aansteken of gewoon even zitten. Die gelegenheid moet een kerk bieden, vinden wij. Zelf vonden we het ook heerlijk om een uurtje (of twee) rustig in de stille kerk te zitten en tot rust te komen.

Er zullen wat wetenswaardigheden en een stukje historie van de Dorpskerk op papier gezet worden die bezoekers zelf kunnen lezen. Je hoeft dus echt geen rondleidingen te gaan geven maar het is natuurlijk best leuk om desgevraagd iets te kunnen vertellen.

Wil je je aanmelden om mee doen of heb je nog vragen, dan horen we het graag! Neem contact op met:

Irene Oskam, tel. 06 1880 4205 of Janneke Eggink, tel. 484664.

Kringloopwinkel Het Vervolg in Oostvoorne gaat op 1 juli 2020 weer open

Sinds oktober 2012 is met succes kringloopwinkel Het Vervolg uitgebaat in Oostvoorne met goede resultaten. Hier is onverwacht in maart 2020 een einde aan gekomen door de uitbraak van het coronavirus. Dit virus was voor zowel vrijwilligers als klanten een te groot gezondheidsrisico en het stichtingsbestuur heeft daarom besloten de winkel vanaf 11 maart gesloten te houden.

De winkel op een veilige manier heropenen in de 1,5 meter samenleving bleek niet vanzelfsprekend. Er zijn veel aanpassingen doorgevoerd, zoals het verplaatsen van de in- en uitgang, het instellen van een looproute, restrictie van het aantal bezoekers dat zich tegelijkertijd in de winkel bevindt, betalen bij een centrale afgeschermd kassa, etc. Medewerkers staan de klanten te woord vanachter afgeschermd balies. Ook de openingstijden zijn gewijzigd. De avondopening op woensdag is komen te vervallen, daar-teenover staat dat de openingstijden op woensdag overdag verruimd zijn.

Het bestuur heeft besloten dat we woensdag 1 juli 2020 weer open gaan met deze openingstijden:

Op woensdagen van 10:00 tot 16:00 uur (er is geen avondopening meer)

Op de laatste zaterdag van de maand van 10:00 tot 16:00 uur

Er gelden nieuwe huisregels, die belangrijk zijn voor de veiligheid van medewerkers en klanten:

Huisregels Kringloopwinkel Het Vervolg i.v.m. corona:

- Hou 1,5 meter afstand van elkaar, winkelmandje is verplicht, aantal is beperkt



Allerhande Kerkelijk Nieuws

- Volg de looproute. Kortsluiten mag, teruglopen niet. Artikelen zijn geprijsd of er gelden standaardprijzen
- Bij een balie wordt een factuur opgesteld. Toon het origineel bij de centrale kassa.
- Betaal contactloos of door te pinnen, contante betaling alleen gepast.
- Kinderen < 12 jaar alleen toegang onder begeleiding
- Pak uw artikelen zelf in
- Een zwaar of groot artikel kunt u na betaling afhalen bij het hek. Voor € 10,- bezorgen wij in Westvoorne tot aan de voordeur.

Vanaf 1 juli accepteren we tijdens openingstijden weer goede spullen en de laatste zaterdag van de maand gaan we op afspraak ook weer zaken ophalen. We hopen dat ondanks de restricties de goede sfeer snel weer terugkeert. Het zal wel wennen zijn in het begin, maar voor het bestuur staat de veiligheid en gezondheid van medewerkers en bezoekers op de eerste plaats.

Meer informatie op de website: kringloopwinkelhetvervolg.nl

Het bestuur van kringloopwinkel Het Vervolg

Bedankt

Ook namens Lilly, die na een ernstige val in revalidatiecentrum de Vier Ambachten in Spijkenisse is opgenomen, wil ik de leden van de kerk en de cantorij heel hartelijk danken voor het geweldige medeleven na het aan Corona overlijden van onze zoon Theo. Dominee Marijke bracht ons enkele (tuin)bezoeken, dat waren enkele fijne uren. Allemaal heel hartelijk dank!

Lilly en Henk Eikelhof

Lieve mensen,

Helaas moet ik afscheid nemen van u en Oostvoorne. Op mijn hoge leeftijd heb ik steeds meer zorg nodig en dat is de reden van mijn verhuizing. Ik zie er als een berg tegenop; oude bomen moet je niet verplanten....., maar het is niet anders. Arend en ik hebben hier een heel goed leven gehad. Met plezier denk ik terug aan de tijd dat ik in de kerkenraad zat.

Mijn nieuwe adres in Nieuw Rijsenburgh is: M. Solleveld, Sperwer 269, 3245 VP Sommelsdijk. Het ga u goed!

Hartelijke groet, Len Solleveld



Allerhande Kerkelijk Nieuws

PCOB afdeling Westvoorne

woensdagmorgen 26 augustus 2020 - Aanvang 10.30 uur
(Inloop: 10.00 uur-10.30 uur)



Ook deze keer vindt de openingsbijeenkomst weer plaats in Cultureel Centrum "de Man" aan de Burgemeester Letteweg in Oostvoorne! Er is i.v.m. de coronacrisis voldoende ruimte in de zaal om de stoelen op afstand te zetten. Mocht het echter niet verantwoord zijn, dan gaat deze bijeenkomst niet door (wat wij uiteraard niet hopen).

- We beginnen met koffie of thee met iets lekkers en daarna volgen enkele huishoudelijke mededelingen van onze nieuwe voorzitter Nico Hanemaayer.
- We hebben voor vandaag de voormalige boswachter Jan Alewijn Dijkhuizen uitgenodigd als spreker, die ons een boeiend/inzicht zal geven over de zoogdieren die leven in ons natuurgebied. Dat zijn er vast meer dan u zult denken!
- Hierna is het tijd voor een drankje en daarna krijgen we de lunch.
- Voor de onkosten laten we het lief- en leedbusje rondgaan.
- De bijeenkomst is om ongeveer 13.30 uur afgelopen.
- **U moet zich wel van te voren opgeven, (vóór 20 augustus) bij Tineke vriend, tel. 0181-404434 of tinekevriend@hotmail.com**

Vervoersproblemen?

Voor Oostvoorne: Henk Otten, tel. 483677

Voor Rockanje en Tinte: Harry Luijendijk, tel. 401915

Graag tot ziens op 26 augustus!

Namens het bestuur van de PCOB, afdeling Westvoorne,
Tineke Vriend, secretaris

Vakantieweek 18-25 september 2020 in Odoorn, Drenthe

De Protestants Christelijke Ouderenbond in Westvoorne organiseert voor haar leden een vakantieweek in een familiehotel in Drenthe aan de Brink in Odoorn.

Wij nodigen ook niet-leden uit om deel te nemen. Een touringcar haalt de groep op uit Rockanje en Oostvoorne. Bijna iedere dag is er een excursie of rondvaart en iedere avond is er entertainment. U kunt op eigen tempo



Alterhande Kerkelijk Nieuws

deelnemen aan de dagelijkse activiteiten.

Met de bus bent u in 10 minuten in Emmen, en het hotel verhuurt (elektrische) fietsen. Het belooft een mooie vakantie te worden met een gezellige groep.

De kosten bedragen € 643,- per persoon, zonder annuleringsverzekering. Inclusief zijn alle excursies; koffie en thee 's ochtends en 's avonds. Exclusief zijn overige drankjes en consumpties.

Als u enthousiast bent geworden over deze vakantiereis en u wilt graag meegaan, dan kunt u zich opgeven bij Tineke Vriend, tel. 404434 of tinekevriend@hotmail.com.

N.B. Als de vakantie geen doorgang kan vinden vanwege Corona, ontvangt u het betaalde geld retour.

Kopij

De uiterste inzenddatum voor de kopij is maandag 3 augustus 2020 tot uiterlijk 22.00 uur voor het nummer dat in de week van 15 augustus 2020 zal verschijnen.

Kopij uitsluitend inleveren bij:

Truus Varekamp, Kloosterweg 2, Brielle of Cobi Ruigrok, Slotlaan 9
of per e-mail: kerkblad@kerkoostvoorne.nl



Pastoraal team

Predikant: ds. R. van Selm, tel. 77 00 40 / 06 4166 4516

Ouderling: Maartje Bergwerff, tel. 48 21 78

Pastoraal werker: Liesbeth van Wijnen, tel. 48 28 26

Pastoraal werker: Els Groeneveldt, tel. 48 50 75

Pastoraal werker: ds. Ada Worst, tel. 66 17 99

Pastoraal werker: Wilma de Koning, tel. 84 61 75

Sjanie Verhulp, tel. 48 50 79 (nieuw ingekomen leden)

Of per e-mail via pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl



Alterhande Kerkelijk Nieuws

Het adres voor al uw oude papier (geen karton):
De Blauwe container - Kloosterweg 2.
De opbrengst is voor ons jeugdwerk.

Protestantse Gemeente Oostvoorne, nu ook op het internet:

Website: **www.kerkoostvoorne.nl**

Ons mailadres is: **webredactie@kerkoostvoorne.nl**

Bellen kan ook: J.A. Herlaar, Zwartegatseweg 2, tel. 484957

Bezorging Kerkblad

Voor informatie over bezorging en abonnement kunt u contact opnemen met Herman Oosterman, tel. 482019 of stuur een mail: bezorgingkerkblad@kerkoostvoorne.nl

Kringloopwinkel "Het Vervolg" - Kerkplein 12, tel. 0181- 506084

Openingstijden

- Elke woensdag van 10.00 - 16.00 uur
- Elke laatste zaterdag van de maand van 10.00 uur - 16.00 uur.

Afleveren spullen

Tijdens de openingstijden van de winkel (aan de achterzijde van het gebouw)

Ophalen

Elke laatste zaterdag van de maand (op afspraak) bel met:
Coby Emmerzael: 482494 of Judith van Balen: 484215

E-mail ophaalservice: ophaalservicekringloop@kerkoostvoorne.nl

Vermeldt naam, adres en telefoonnummer dan nemen wij contact met u op.

Bestuur: kringloop@kerkoostvoorne.nl



COLOFON

PROTESTANTSE GEMEENTE OOSTVOORNE

Postbus 320, 3233 ZG Oostvoorne, tel. Dorpskerk 48 47 18

Website: www.kerkoostvoorne.nl

E-mail: webredactie@kerkoostvoorne.nl
diaconie@kerkoostvoorne.nl

Predikant:

Ds. R. van Selm
predikant@kerkoostvoorne.nl
vaste vrije dag: maandag

Hoflaan 29
3233 AN Oostvoorne

Tel. 77 00 40
06 - 4166 4516

Koopvaardijpredikant:

Ds. H. Perfors

Ds. Rijkewaerdstraat 6
3232 AK Brielle

Tel. 41 67 51

Voorzitter kerkenraad:

J.M. de Rijke
voorzitter@kerkoostvoorne.nl

Duinlaan 2A, 3233 EC

Tel. 77 48 70

Notulist:

M. Wapenaar

Langeweg 28, 3235 CL
Rockanje

Tel. 06 - 4215 2131

Voorzitter Kerkrentmeesters:

B.K. van der Reijden

Zandweg 55, 3233 ES

Tel. 48 22 59

Scriba:

J.A. Herlaar
scriba@kerkoostvoorne.nl

Zwartegatseweg 2, 3233 EW

Tel. 48 49 57

Penningmeester

G. v.d. Hoek

Molendijk 6a, 3233 LN

Tel. 48 27 43

Voorzitter Diaconie:

E. van den Berg-van Hazel

Zandweg 73, 3233 ES

Tel. 48 23 04

Administrateur:

J. Langendoen

Brielseweg 47, 3233 AB

Ledenadministratie:

E.B. van Driel-Luijendijk
ledenadministratie@kerkoostvoorne.nl

Gildenlaan15, 3233 DA

Tel. 47 25 67

Preekvoorziening:

A.H. Herlaar-van Marion
preekvoorziening@kerkoostvoorne.nl

Zwartegatseweg 2, 3233 EW

Tel. 48 49 57

PR van de PGO:

C.B. van Walsum
fam.vanwalsum@planet.nl

Lijsterbeslaan 32, 3233 CJ

Tel. 48 04 13

Protestantse Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL11 INGB 0000 1786 90

Diaconie Prot. Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL92 RABO 0350 2655 93

Kerkinactie Prot. Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL63 RABO 0350 2541 84

Kerkblad P.G.O.

IBAN: NL82 INGB 0000 6651 28

Koster:

J. van Balen-Doolaar

Gijzenhoekweg 52, 3233 TP

Tel. 48 42 15

